

REVVU ZOEKT IMPORTBRUID

Het aantal Nederlandse mannen met een Thaise of Russische vrouw is de laatste tien jaar verdubbeld. Nieuwe Revvu zoekt uit wat de aantrekkingskracht van een buitenlandse vrouw is en regelt zelf een Thaise. 'I don't speak England good.'

Het aantal Nederlands-Thaise echtparen neemt in Nederland fors toe. In 2001 telde het CBS nog 2800 gemengde huwelijken, tien jaar later is dat meer dan verdubbeld naar 5700.

Thaise vrouwen ontmoeten is tegenwoordig eenvoudiger dan het lijkt. Er zijn verschillende datingsites waar je op zoek kunt naar de Thaise liefde van je leven. De grootste is thailovelinks.com. We gebruiken het pseudoniem Peter Houtman. Eerst maar eens ons profiel invullen. Er wordt gevraagd om een foto. We kiezen voor een foto van een gezonde Hollandse man: Frans Duijts. De profielen op de site zijn redelijk uitgebreid. Zo moeten we invullen wat onze lichaamsbouw is ('paar extra kilo's'), of we alcohol drinken ('soms') en of we lichaamsversiering hebben ('tatoeages'). Peter Houtman is een softwareprogrammeur die tussen de 60.000 en 90.000 euro verdiend. In zijn korte biografie schrijven we: 'I'm a caring man, looking for a kind woman. Dat zal het ongetwijfeld goed doen bij de doelgroep.

Het eerste uur dat we op de site rondwalen zijn er nog maar weinig potentiële importbruiden die ons contacteren. Zouden we iets verkeerd hebben gedaan? Nadere inspectie van ons profiel laat zien waar het misgaat. De site heeft onze Engelse tekst automatisch aangezien voor Nederlands en weer vertaald naar het Engels. Daardoor staat er nu ineens: 'I'm a caring man, looking for a child woman. Blijkbaar zijn pedofielen ook in Thailand niet heel geliefd. Zodra ons profiel is aangepast stromen de verzoekjes binnen. Al snel zijn er dertien vrouwen geïnteresseerd in een chatsessie.

MASSAGE IN BANGKOK

Dat is helemaal niet gek, volgens ervaringsdeskundige John Sarbach (46). Hij ontmoette zijn Thaise vrouw Ying (38) drieënhalve jaar geleden toen hij voor werk in Bangkok was. Zijn website thailandblog.nl is de grootste Thaise community in Nederland. 'Veel vrouwen in Thailand hebben genoeg van de lokale mannen. Ze vinden westerse mannen veel charmanter. Het geeft ze ook veel meer aanzien als ze een Europese man aan de haak slaan. Daar komt natuurlijk bij dat veel vrouwen het

'ALS DE THAISE VROUW WIL GAAN SHOPPEN, HOUDT ZE ECHT HAAR HANDJE OP. DAAR GAAN VEEL RELATIES DOOR STUK. DE NEDERLANDSE MAN IS GIERIG'

voor het geld doen. Zij zien een beter leven voor zich in een ander land.' John wandelde in Bangkok een massagesalon in en zag Ying. Het was liefde op het eerste gezicht. 'Ze heeft mij toen twee uur gemasseerd. We hebben gepraat en telefoonnummers uitgewisseld. Daarna dacht ik wel: waar ben ik mee bezig? Ik ken de horrorverhalen van mannen die compleet worden uitgezogen door zo'n vrouw. Toch besloot ik te gaan daten. Na twee weken bleek ze een goede Thaise te zijn. Ik heb haar toen voor drie maanden mee naar Nederland genomen om te kijken of het zou klikken. Dat verliep goed en na een jaar zijn we getrouwd en is ze hier permanent komen wonen.'

John snapt heel goed waarom de Thaise vrouw zo populair is bij de Nederlandse man. 'Nederlandse vrouwen zijn iets te veel doorgesloten met het feminisme. Altijd maar die spijkerbroek. Een Thaise doet nog echt haar best om er leuk uit te zien voor haar man. Ze zijn ook heel zorgzaam. Als Ying en ik allebei gewerkt hebben, staat er toch een bord eten klaar voor me als ik thuis kom. Ze wordt zelfs kwaad als ik wil meehelpen in het huishouden. Dat is haar taak.' Tegenover deze zorgzame kant staat wel dat ze financieel veeleisend zijn. 'Als man moet je zorgen voor het geld. Als ze wil gaan shoppen, houdt ze echt haar handje op. Daar gaan veel relaties door stuk. De Nederlandse man is gierig en

geeft zijn Thaise vrouw alleen een beetje zakgeld. Ik heb meteen een extra pinpas aangevraagd en een machtiging bij de bank afgegeven. Wij hebben nooit problemen over geld.'

VOETBAL EN BIER

De gesprekken op de chatbox beginnen allemaal hetzelfde. Hoe het weer in Nederland is, vragen letterlijk alle Thaise vrouwen. Nou hier regent het, hoe is het daar? Heel warm. Poeh, poeh. Na vijf koetjes-en-kalfjesgesprekken is het tijd voor actie. 'I'm looking for a wife who will make dinner for me and take care of the household,' zeggen we brutaal tegen de 22-jarige Kukku uit Phu Luang. Ze is meteen enthousiast. 'That's what Thai

do.' Helaas wil ze niet naar Nederland verhuizen. Laat dan maar.

Niet alleen de Thaise vrouw is in opkomst, ook de Russische bruid vindt gretig aftrek onder de Nederlandse man. In de afgelopen tien jaar is het aantal bruiden uit de voormalige Sovjet-Unie gestegen van 3500 naar 7300. Jan Verzeilberg (46) heeft een vrouw uit Oekraïne, Alexandra (38). 'Ik zie alleen maar voordelen. Ze houdt van voetbal en een biertje, daar moest ik bij mijn Nederlandse vriendinnen niet mee aankomen. Alexandra is helemaal ingeburgerd. Ze kijkt soms nog wel eens Russische tv via de satelliet, maar meestal is het gewoon *Goede tijden slechte tijden*.'

Alexandra is buitengewoon gearmeerd van de Nederlandse man. 'Julie zijn te vertrouwen. Russen zuipen zich helemaal klem. We willen een vader voor onze kinderen, geen dronkelap.' Toch ziet Jan wel een nadeel aan een Oost-Europese vrouw: de immigratieprocedure. 'Veel Russische vrouwen die hierheen komen, zijn prostituees en daardoor is de overheid extra streng met de toelatingseisen. Ze moeten alleen niet iedereen over een kam scheren. Als mijn vrouw uit Turkije zou komen, was het allemaal veel eenvoudiger gegaan.'

MAKKELIJK GEREGELD

Na een dag rondhangen op thailovelinks.com hebben we beet. De 31-jarige Ail spreekt ons aan en verontschuldigt zich meteen: 'I don't speak England good.' We zeggen dat dit niet uitmaakt en dat we ook geen enkel bezwaar hebben tegen het feit dat ze drie kinderen heeft. We willen een serieuze relatie en snel trouwen. Ze vindt ons aardig. Op de vraag waar ze woont, stuurt ze na enige aarzeling haar adres. We beloven de woensdag erna het vliegtuig te nemen en haar en de kinderen op te halen en mee naar Nederland te nemen. Ail vindt het geweldig: 'Bye bye darling, see you wednesday!' Zo makkelijk gaat het dus. Nu maar hopen dat Frans Duijts dan geen concert heeft in Mueang Nakhon Ratchasima.

P.S.: Een dag later hebben we een mailtje naar Ail gestuurd om te zeggen dat het ons spijt en we helaas toch niet kunnen komen. Ze heeft niet meer gereageerd. **55**



HH